

Hoe kan ik God beter leren kennen? (2) Zijn Alwetendheid.

Vandaag deel II van onze serie over het thema; Hoe kan ik God beter leren kennen. Nu is aan de orde Gods eigenschap '*Zijn alwetendheid*'.

De evangelische theoloog James I. Packer schrijft het volgende:

"Waartoe zijn we geschapen? Om God te leren kennen. Wat is het doel van ons leven? God leren kennen! Wat is het eeuwige leven, dat Jezus geeft? De kennis van God. 'Dit is nu het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt'. (Joh. 17:3). Wat is het meest vreugdevolle van het leven? De kennis van God. 'Zo zegt de Here; de wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roeme wil roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent' Jeremia 9:23vv). Hoe ziet God de mens het liefst en wat geeft Hem de hoogste vreugde? Als de mens zich verdiept in de kennis van God. '... in kennis van God heb Ik behagen, en niet in brandoffers' (Hosea 6:6) (uit: "God leren kennen", hoofdstuk drie).

Kijk wat een geweldige uitspraak over Gods alwetendheid er in Psalm 147:5 staat:

Groot is onze Here en geweldig zijn kracht, Zijn verstand is <i>onbeperkt</i> . Hem nu... Hem <i>de alleen wijze God</i> , zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.	Psalm 147:5 Rom. 16:27
--	---------------------------

God is de alleen wijze God die miljarden en miljarden en miljarden gegevens van deze wereld en alle gedachten van mensen kan begrijpen, samenvoegen en regelen. God heeft dus bijzondere kennis, Hij kent, Hij weet alles. Ja, zijn kennis is *onbeperkt* en Hij is de enige wijze God.

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen (=oordelen) zijn wegen!	Romeinen 11:33
--	----------------

Er is geen vraag, geen zorg, geen nood, geen zonde, geen bedrog, geen gedachte noem maar op in uw en mijn leven of Hij weet het, zo leert de Bijbel mij. Zijn verstand heeft namelijk geen grenzen. Zijn wijsheid en kennis zijn niet te peilen zo diep. Hoe diep is de ruimte, ons heelal om ons heen?

Geleerden zeggen dat 14 miljard jaar geleden het heelal zou zijn ontstaan. Dit plaatje toont de meer dan anderhalf miljoen helderste sterren en Melkwegstelsels in het nabije Heelal.

In het midden het Melkwegstelsel, waar ergens de zon & aarde zich bevindt. Elk puntje buiten deze Melkwegstelsel-as is een eigen Melkwegsterrenstelsel op zich; dichtbij en veraf. En dit zijn nog maar de sterren in het nabije heelal. Hoe groot is ons heelal?

Maar Gods kennis en wijsheid is nog vele malen dieper en onmetelijk groter en wijder dan het heelal!

De enige wijze God, wiens kennis en verstand onbeperkt is, die in staat is miljarden en miljarden miljarden gegevens en gedachten te peilen, te ordenen en de combineren tot Zijn hogere doelen met de mens en deze wereld.

Vandaag de dag is kennis enorm belangrijk. We leven steeds meer in een kenniseconomie. Mensen die opgeleid zijn in een handarbeidvak, (o.a. timmerman, loodgieter, tegelzetter, metselaar) worden steeds schaarser (daarom werken er zoveel Polen nu in Nederland) want onze economie draait vooral op kennis, ICT, wetenschappelijk onderzoek.

De overheid doet er alles aan ons land weer op te laten klimmen op de ladder van de kenniseconomie.

"Maar voor welke kennis leef jij uiteindelijk," luidt mijn vraag?

Je kunt allerlei doelen in je leven hebben. Sommigen willen een groot gezin met veel kinderen. Anderen willen een eigen bedrijf opbouwen, of carrière maken, de politiek in, of kunstenaar worden, wereldreizen maken etc. Allemaal legale doelen. De volgeling en dienstknecht van Jezus, de apostel Paulus had ook een levensdoel. Hij schrijft in een van zijn brieven Filippenzen. 3:7-8.

Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, (= mag leren kennen). Filippenzen 3:7-8

Zijn levensdoel is Jezus Christus te leren kennen en de kracht van Zijn opstanding. Zelfs *alles* achtte hij vuilnis, waardeloos, ondergeschikt aan dat ene hogere doel: Jezus Christus te leren kennen. Heb ik ook dat doel? Zet ik daar alles voor opzij? Of komt de kennis van Christus bij mij op een veel lager plan?

Kernvraag voor ons vandaag is: Hoe kan ik God beter leren kennen? En wie is de God van de Bijbel? Vorige keer sprak ik over Gods alomtegenwoordigheid, nu over zijn alwetendheid. Het opmerkelijke is dat als ik probeer te ontdekken wie God is, Hij kennelijk al alles over mij persoonlijk weet. Want God is een alwetend God. Er is niets voor Hem verborgen! M.a.w. ik wil iemand leren kennen, die kennelijk alles al over mij weet!

Toen de Joodse jongeman Nathanaël van zijn dorpsgenoot Fillipus over Jezus de Messias te horen kreeg, had Jezus hem al in de geest onder de vijgenboom zien zitten. En Nathanaël wordt diep getroffen; de man die hij zoekt weet kennelijk al alles over hem. Terwijl Petrus zei dat hij zijn leven wel voor Jezus zou geven, wist Jezus hem te voorzeggen dat voordat de haan drie keer had gekraaid, Petrus Jezus die keer zou hebben verloochend. Als ik probeer te ontdekken wie God is, weet Hij kennelijk alles al over mij.

Hebr. 4:13 zegt:

Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alle dingen liggen open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

Er is geen vraag, geen zorg, geen nood, geen verdriet, maar ook geen zonde, geen bedrog, geen gedachte of noem maar op of God weet het. Zijn verstand heeft geen grenzen zegt Psalm 147:5. Groot is onze Here en geweldig zijn kracht, Zijn verstand is onbeperkt.

Denk niet dat door slimheid en sluwheid je God voor de gek kunt houden. Want God weet alles. Ja, vanaf mijn prille vormeloze begin kent hij mij al. Kijk wat Psalm 139: 1-5, 13-16 hierover zegt:

Here, Gij doorgrondt en kent mij,
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan.
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen
met al mijn wegen zijt gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn tong,
of zie Here, gij kent het volkomen.

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Mijn gebeente was voor u niet verholten,
toen ik in het verborgene gemaakt werd.
gewrocht in de diepte van het aardrijk.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin
in uw boek waren ze alle opgeschreven.

Psalm 8:3 : Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest.

Wauh, beseft u wat daar staat? Toen ik, Jan Schippers zo klein was als een speldenknop in de baarmoeder van mijn moeder, kende God mij al en stond ik al bij Hem geregistreerd! Toen ik 55 jaar geleden geboren werd en mijn vader aangifte van mijn geboorte deed in het gemeentehuis van Den Haag en niemand daar mij nog kende, stond ik al lang ervoor geregistreerd in het grote register van God de Vader.

Moeders, dat mogen jullie ook weten. Voordat jullie kinderen opgroeiden in jullie buik, stonden jullie baby's al geregistreerd bij God. Voor Hem staan ze al veel langer geleden geregistreerd als zijn kinderen. Daarom gaat abortus provocatis (als bij de moeder geen levensgevaar dreigt) zo in tegen deze eigenschap van God. Want elk verwekt menselijk leven is al vanaf het prille begin bekend, geliefd en geaccepteerd door God.

Want God is nooit verrast over iets. Hij zegt nooit, "hé" "oh ja?" "Is dat zo?" "Dat wist ik niet". "Daar had Ik even niet aan gedacht. Nu, dit overvalt mij." Nee, nooit! Hij weet in alle eeuwigheden, over het hele heelal, over alle sterrenstelsel, over alle banen der planeten, en over alle mensen op planeet aarde weet Hij alles en is Hem nooit iets onbekend.

Dezelfde Psalm 139 zegt in vs. 6:

"Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij."

Ik begrijp uw reactie; "Zeg dominee, denkt u, gelooft u dat nu echt? Dat God alle gedachten kent van alle 7 miljard mensen hier op aarde? Hoe kan dat nou? Ik snap daar niets van". Nu, geef me de vijf, ik ook niet. En de Psalmist 3000 jaar geleden ook al niet. En wij ook nog steeds niet. Ik kan dit ook niet begrijpen. Maar omdat ik het niet *kán* begrijpen, het niet kan vatten, zou het dan niet zo kunnen?

Leg nu een mier eens uit hoe bv Microsoft op een pc werkt. Leg eens uit hoe ik na het opstarten van mijn Toshiba notebook met Vista via een draadloze linksys-router via skype en webcam life naar de andere kant van de wereld met videobeelden erbij rechtstreeks kan telefoneren. Zou hij snappen hoe dat werkt? Ik zie al sommige mensen hier al heel vreemd kijken, laat staan een mier. Maar het zou toch wel zeer hooghartig en verwaand van de mier tegenover Bill Gates zijn als de mier zou beweren dat, omdat hij het niet kan bevatten, Microsoft dus niet zou bestaan, laat staan werken.

Zo is het ook met de mens; God is alwetend, niets is voor Hem verborgen, van alle mensen kent Hij zelfs al hun gedachten. *Hoe?* Ik snap het niet. Maar het zou dom en verwaand van mij als nietig klein mensje zijn om dit te ontkennen, louter en alleen omdat ik het niet kan vatten.

"Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij."

Wat kunnen we uit de Bijbel weten over Gods kennis?

Gods kennis strekt zich vooral over drie hoofdgebieden uit:

- I. **God weet alles over zichzelf**; Misschien vreemd, maar wie is soms niet verrast over zichzelf? Kon ik dat doen, kon ik dat denken, was ik daar toe in staat? Bent u nooit over uzelf verrast? Ik wel. Maar God is nooit verrast over Zichzelf.
I Kor. 2:11 - Zo weet niemand wat in God is dan de Geest van God. God is totaal bekend met Zichzelf (wat je niet van mensen kan zeggen).
- II. **Hij weet alles over Zijn schepping**. Hij bracht door Zijn spreken de wereld tot zijn bestaan. Er zij licht, er zij vogels, er zij dieren. En Hij zag dat het goed was. God is volkomen bekend met Zijn schepping, Zowel in de macrokosmos: de aarde, de planeten, het heelal, alles, als de microkosmos, elk schepsel, elk musje, ja de haren op je hoofd zijn geteld. Jezus, Gods Zoon zei dat zelfs het kleinste vogeltje, twee musjes ter waarde van een stuiver, zullen niet ter aarde vallen **zonder de kennis van de hemelse Vader**.

III. **God weet alles over de geschiedenis, over het verleden het heden en de toekomst!**
Psalm 102: zegt: **Gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid. De aarde en hemel zullen eens als een oud kleed opgerold worden, maar dan blijven uw dagen voor eeuwig!**

Als God een alwetend God is, wat betekent dat nu voor mij?
M.a.w. wat koop ik daarvoor? Mag ik u vier dingen noemen? Niet uitputtend, niet compleet, maar wel essentieel voor mij:

I. God kent mijn hele wezen en mijn zijn!

Een Psalm die hier veel over zegt is Psalm 139.

Elly en Rickert Zuidema schreven het liedje (wat we zojuist zongen)

*“God kent mij, vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al mijn zorgen en al mijn verdriet,
Hij ziet de dingen dat een ander niet ziet.”*

Kennelijk weet God alles over mij. Mijn vormeloze begin in de moederschoot, al mijn dagen, al mijn fouten, al mijn plannen, al mijn woorden, ja zelfs mijn gedachten zijn u niet onbekend! Ik moet dikwijls erkennen dat ik op dit gebied een lichtzinnig leven kan leiden. Ach, wie ziet dit nu dat ik te hard rijd met mijn auto, sjoemel met mijn belastingen, roddel over mijn broeder en zuster, stiekem dit of dat doe?

Psalm 69:5

5 God, u kent mijn lichtzinnig leven, mijn schuld is u niet ontgaan.

13 Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem voor wie we rekenschap hebben af te leggen.

Hebreeën 4:13

Koning David schrijft in zijn boetelied Psalm 51:8 dat **God waarheid in het verborgene wil**.
Waarom? Omdat God het verborgene helemaal kent en doorziet. Zelfs de duisternis verbergt mij niet voor u. (Psalm 139:12) Ik kan wel in het geniep lopen rommelen en sjoemelen: God ziet het!

Hij wil dat ik een mens zonder geheimen voor Hem ben. Ik hoef niet volmaakt te zijn, maar wel volkomen eerlijk? Heeft u nog geheimen voor God, uw Vader? Verborgen dingen die niemand weet? Voor mensen kun je nog heel wat dingen verborgen houden, maar voor God absoluut niet. Misschien ben je gokverslaafd, seksverslaafd, verslaafd aan jaloezie, aan drugs, drank, of aan eerzucht, roem of kick je op macht over situaties en mensen. Of aan geld uitgeven en mooie kleding. Zeg het maar. God weet het.

Hoe dom kan ik zijn te denken dat God mijzelf en mijn kwaliteiten en fouten niet zou kennen? Hij heeft mijn vormeloze begin gezien, is altijd bij me, staat naast me, is met zijn Geest in mij. Weet alles van mij. En ik maar sjoemelen?! Hoe kom ik zo stom!

Kent u het verhaal van koning David en Bathseba? David ziet vanaf zijn dak dat Bathseba, de beeldschone vrouw van de Hetiet Uria zich baadt in haar tuin. Nadat hij haar ontboden heeft in zijn paleis, pleegt hij overspel met haar en laat expres haar man sneuvelen in het leger. Hierdoor wordt er een geheim geboren!

Als Bathseba haar rouwperiode heeft volbracht trekt zij in bij de koning en baart hun kindje. David meent: eind goed al goed. Niemand weet van het geheim van David en Bathseba af, denken ze. Maar geheimen gaan je leven beheersen. Er komt angst, je wordt schichtig, onzekerheid, paniek. Uit angst en paniek doe je dingen, die je nooit van jezelf had verwacht. Ook bij David slaat de paniek toe en gaat het geheim zijn leven beheersen. En Hij denkt het verborgen te kunnen houden voor God.

Maar hoe dwaas is het, want God weet al alles van mij! Hij vraagt geen perfect leven, geen zondeloos leven. Want dat kan niet. Nee, geen volmaaktheid maar volledige eerlijkheid, transparantie, helderheid als ijskristal; juist in het verborgene! Psalm 51: 8! Want niets is voor U onbekend. Hoe kan ik als mens denken iets voor U te kunnen verbergen?

Toen Adam gezondigd had, wist God dit al lang. En Hij vroeg; Adam, waar ben je? Idem bij de moord op Abel door broer Kaïn, Waar is je broer? Deze vragen waren niet nodig omdat God informatie nodig had. Nee, Hij vraagt oprechtheid! Eerlijke antwoorden, geen gesjoemel, een eerlijk open hart. Oprechtheid! Beter de naakte waarheid dan een mooi verzonnen smoes!
Een persoonlijke vraag: Bent u een mens zonder geheimen voor uw Vader?

Spreuken 5:31 zegt:

[Voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open”.](#)

Een persoonlijke vraag: Ben jij 100% eerlijk t.o.v. God? Zo niet, maak dan opruiming, schoon schip, zet de troep bij grof vuil en wordt 100% transparant voor Hem. Hij weet toch alles al! Niets geeft meer rust en vrede door volkomen eerlijk naar de Vader te zijn.

II. God kent al mijn motieven, frustraties en gevoelens

Geweldig om te weten, dat niet alleen al mijn zonden en fouten, maar ook al mijn motieven en gevoelens bekend zijn voor God.

Psalm 31:8 “Gij hebt acht geslagen op mijn ellende, U heeft geweten van mijn benauwdheden.”

Psalm 59:9 “Mijn omzwervingen hebt gij te boek besteld, doe mijn tranen in uw kruik.”

Misschien voel je je wel onbegrepen en gefrustreerd. Kent niemand precies wat je intenties en motieven zijn. Hoe vaak wordt een mens niet verkeerd beoordeeld op zijn intenties. Mensen frustreren elkaar en worden gefrustreerd.

Denk eens aan Jozef, de zoon van Jacob. Zijn broers begrepen zijn motieven niet en verkochten in hun ogen verwaande broer aan de Egyptenaren. Potifar wantrouwde Jozefs goede bedoelingen en dacht dat hij er met zijn vrouw vandoor wilde gaan. Zo vloog hij opnieuw de gevangenis in.

Denk aan de Here Jezus zelf. “Gij drijft demonen uit door Beëlzebub, de opper vliegengod der Filistijnen”, zeiden de geestelijke leiders tegen Hem. Het zou je maar gezegd. Zijn neef Johannes vroeg gefrustreerd toen hijzelf gevangen zat: “Jezus, hebben we nog de Messias te verwachten of hoe zit het?”. Ook niet zo’n fijne vraag van zijn neef. Hij kwam met de intentie zijn leven te geven voor de verloren mens, maar werd als een crimineel aan een schandpaal, het kruis gehangen. Hoe vaak hebben we de neiging niet om in de verdediging te schieten als mensen onze diepste motieven aanvallen en betwifelen? Maar dat hoeft niet, want God kent ons hart en gedachten. Frustreren en gefrustreerd worden is een voortdurend proces tussen mensen. De ene keer frustreer ik iemand, de andere keer frustreert iemand mij.

Hoe pijnlijk is het als mensen je diepste oprechte motieven bekritisieren. Maar wat een troost: er is één die je hart ten diepste volledig kent. Een die álles weet. God de Vader, de Vader van alle mensen weet alles, ook wat we soms doorstaan.

Het beste wat je in zulke situaties (wat ik tevens gedaan heb) is:

[Werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. HEER,](#)

I Petrus 5:7

Actief werpen! Daar moet je moeite voor doen. Neem nu deze bal eens. (Laten zien, rollen; doet niks). Maar werpen betekent de bal oppakken, je arm opheffen, spieren spannen en gooien. Werp ze op Hem, en Hij zal de bal (van bekommernissen) wel vangen!

III. God kent mijn verleden, heden en toekomst

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Psalm 139: 16

God is voor mijn geboorte al bekend met mijn toekomst. Hoeveel mensen lezen geen horoscopen, leggen tarotkaarten, zoeken mediums op, doen aan astrologie, bezoeken paranormale beurzen. Een nichtje van mij is een ingewijd heks en voorspelt mensen de toekomst. Vreselijk is het haar zo bezig te zien op beurzen en markten. Terwijl er maar een zuivere bron voor de toekomst is, namelijk God (Psalm 139:16) Hij is onze bron voor de toekomst. Welke bron raadpleegt u?

Jer. 29:11 zegt; “Want ik weet welke gedachten Ik over U koester, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”

Wist u dat toen Jeremia dit woord hoorde hij in een diepe crisis zat? Er was ballingschap, Israël lag ik puin, Jeruzalem was verwoest. De natie lag volkomen in puin. Alle kennis was weg uit Jeruzalem. Slechts rokende puinhopen waren achtergebleven. En in deze context krijgt de profeet de volgende woorden:

“Want Ik weet welke gedachten Ik over U koester, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”

“For I know the plans I have for you, declares the Lord... Plans to give you hope and a future.”
Jeremia 29:11.

Mensen, als je toch vertrouwt op zo'n God! Zou ik die niet vertrouwen? God kent mijn plannen voor de toekomst! Kan ik vooruit kijken? Nee. Waar zal ik volgende jaar mogen dienen als voorganger? Ik weet het niet. Maar God, de alwetende God, Hij heeft gedachten van hoop voor mij en jou! Hij voorziet de toekomst!

Ooit ben ik in Rusland (Krasnodar) geweest. Uitje naar Sosjje (badplaats) aan de Zwarte zee. Met de auto van Lammert Hoekema. Op de kaart leek het twee à drie uur rijden. Op de kaart liep de weg recht langs de kust. Mooi. Nu mooi niet. Kronkelweg na kronkelweg, bergwegen. Achter vrachtwagens aan. Wanneer zouden we kunnen inhalen? Kon je maar om de hoek, om de bocht kijken! Kon je maar met een helikopter boven de weg hangen en voorzien wat er achter de bocht komt. Wij mensen hebben geen helikopterview. God wel. Hij kent de toekomstplannen die Hij voor ons heeft. En Hij is bezig met zijn voorbereidingen.

Hij kent ook onze kinderen gaat Zijn plannen met hen uitvoeren. Daar mag je als ouders op vertrouwen en dagelijks voor bidden.

Zelfs nu nog, nu onze kinderen al jaren het huis uit zijn en hun eigen leven leiden, bidden mijn vrouw en ik dagelijks twee à drie keer voor hen. Dat God hen mag beschermen en mag leiden op Zijn pad.

IV. God kent al mijn zorgen en noden/behoeften

Bekend zijn de woorden van Jezus is de Bergrede uit Mattheus 6:31-32

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

33 Kijk naar de vogels des hemels; ze zaaien niet, ze maaïen niet en toch zorgt de hemelse Vader voor hen.

‘Look at the birds, free en unfettered, they live without a job description, living careless in the care of God.’
Eugene Peterson vertaling

Heerlijk als je zo mag en kan leven! De vogels maaien niet, zaaien niet, brengen niet bijeen in schuren, sparen niet, beleggen niet, kopen geen obligaties of pensioenen. Zo vrij als een... vogel! Maar God zorgt voor hen! En Jezus zegt dat je vele vogels te boven ga. Ik ben veel meer waard dan een zwerm mussen! Stop met piekeren en je zorgen te maken! Stop met stress! Stress komt als je niet weet en vertrouwt wat God aan het doen is. Maar je mag ervoor kiezen God te vertrouwen. Jezus heeft het mij opgedragen. Wees niet bezorgd! Laat de zorgen en piekeren los!

Je intens zorgen maken is het resultaat van het niet accepteren van Gods Alwetendheid en Almacht! Het is feitelijk een motie van wantrouwen naar Hem. Hoe kan ik aan Zijn Almacht twijfelen. Niet doen! Hij kent mijn zorgen en mijn noden. Hij weet precies wat ik nodig heb. Vertrouw je zorgen en noden aan Hem toe. Hij zorgt voor jou.

Samenvatting:

Zijn alwetendheid betekent o.a. voor mij dat Hij

- a. mijn hele wezen en mijn 'zijn' **kent**
- b. mijn gedachten, frustraties en gevoelens **kent**
- c. mijn verleden, heden en toekomst(plannen) **kent**
- d. mijn zorgen en noden **kent**

vraag: Ben ik een mens zonder geheimen voor God de Vader?

vragen:

1. Lees Psalm 139 nog eens in het geheel. Wat heeft dit prachtige lied u te zeggen i.v.m. uw wezen als schepsel tegenover God?
2. Bent u een mens zonder geheimen voor God? Welke zaken houdt u nog verborgen voor God, uw Vader?
3. Hoe gaat u om als mensen uw diepste motieven betwijfelen? Kunt u een voorbeeld daarvan noemen?
4. Hoe gaat u als ouder om met de angsten en zorgen voor uw kinderen (in geval u kinderen heeft)?
5. Wat vindt u van de stelling: **Je intens zorgen maken is het resultaat van het niet accepteren van Gods Alwetendheid en Almacht!** Verklaar uzelf eens nader!