

Jezus, onze Geneesheer

“Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten heeft Hij gedragen. Matteüs 8:17
“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid” Hebrëeën 13:8

Ons derde onderwerp is de goddelijke genezing door Jezus Christus. Het fundament van ons geloof is de vergeving en verlossing van zonden. Na onze bekering wil de Here Jezus zijn heiligheid in ons uitstorten, zodat Zijn heiligheid mijn heiliging wordt. De vraag is wat de Bijbel leert over het onderwerp goddelijke genezing. Wat is het wel en wat is het zeker niet?

I. Wat is goddelijke genezing eigenlijk niet?

We zullen eerst de negatieve kant ervan bekijken. Want daar waar iets goeds en puur is zal ook altijd een nep of namaakproduct verschijnen. Elke waardevolle munt is al eens vervalst en de grote vervalser ‘satan’ is op dit gebied ook hard bezig. Het is belangrijk om deze bijzondere waarheid van de goddelijke genezing goed te bewaren tegen verkeerde opvattingen.

1. Onder goddelijke genezing verstaan we niet de medische genezing, hoe goed en ongelooflijk belangrijk deze voor de mensheid ook is. Goddelijke genezing komt niet door artsen of Gods bijzondere zegen over medicijnen. Het is de aanraking met de directe kracht van de almachtige hand van God zelf. “HIJZELF droeg onze ziektes”, en Hij is in staat deze te dragen en weg te nemen zonder iemands hulp. We hebben absoluut geen bezwaar tegen hen die medicijnen gebruiken. Voor hen is het nuttig alle hulp en middelen te gebruiken die de natuur en de wetenschap kan geven en we erkennen dat het gebruik van medicijnen tot op zekere hoogte absoluut nuttige waarden heeft. Dat valt zeker niet te ontkennen.

Er ligt een zekere kracht in de mens zijn pogingen om de golven van het lijden, veroorzaakt door het kwaad, die veelvuldig over de lijdende wereld stromen te stoppen. Maar soms wordt er een punt bereikt waarin we dan moeten erkennen: “Tot hier en niet verder.”

Niemand moet natuurlijk overhaast deze menselijke hulp opgeven, totdat hij betere middelen heeft gevonden. Totdat iemand geleid wordt tot een volledig vertrouwen in Christus, zijn Heelmeester voor iets hogers en machtigers dan natuurlijke oplossingen, kan hij of zij beter zijn medicijnen blijven gebruiken. We moeten desondanks toch weten dat Gods woord uitdrukkelijk goddelijke genezing van ziektes verkondigt, net zo stellig als de Bijbel dat doet voor de vergeving van zonden.

2. Goddelijke genezing is ook niet metafysische genezing. Het is niet een systeem van rationalisme, dat zoveel vormen vandaag de dag aanneemt. Zoals een kameleon, die de kleur van haar omgeving aanneemt waarmee ze in aanraking komt. Algemeen bekend is de zgn. ‘mind cure’ van Christian Science, het is een van de meest bekendste vormen van metafysische genezingen. In Chicago noemen ze dit de ‘Sciences of Life’, maar het is praktisch hetzelfde. Het plaatst kennis en intelligentie, of het denken van de mens in de plaats van God. Het is geen genezing door medicijnen, maar een mentale kracht. Het is een denksysteem, voortkomend uit een valse filosofie en een sceptische theologie; een filosofie dat absurd en misleidend is en een theologie van atheïstische en antigoddelijke aard.

De basisfilosofie ervan is dat de materiële wereld niet reëel is. Wat feiten lijken zijn slechts ideeën. Deze kerk is slechts een idee van mijn hersenen, en de kans dat jij dezelfde ideeën in jouw hoofd hebt, maakt ons een kerk. Maar in feite is het dat niet, het is slechts een idee. Zoals je daar voor mij zit, is niet een verifieerbaar feit, maar is slechts een idee van mijn hersenen. Ik ben trouwens ook niet hier in enige fysieke vorm aanwezig, maar ook ik ben een idee, gevormd door mijn hersenen. De leraren van deze dwaalleer borduren daarop verder door te zeggen dat er dus helemaal geen lichaam is. Ziektes zijn daarom ook niet reëel omdat ervoor geen basis voor is. Als je deze filosofie aanneemt, zal de bodem onder alle ziektes wegvallen. Als het idee van ziekte uit je geest is verdwenen, is de ellende ook voorbij. Dit is een korte en duidelijke verklaring van de principes van deze theorie. Het houdt

honderdduizenden mensen in dit land gevangen en miljoenen zijn ermee bezig. Het is de oude filosofie van Hume die herleeft. De Bijbel wordt ook op dezelfde manier behandeld als het lichaam. Het is een mooi systeem van ideeën, maar het zijn slechts ideeën. Genesis is een prachtig scheppingsverhaal, maar alleen een allegorie. Het Nieuwe Testament bevat een charmant beeld van Jezus Christus, maar het is niet gebaseerd op feiten. Het is de oude apostel Johannes die krachtig hiertegen schreef:

“Elke geest die zegt dat Jezus niet gekomen is in het vlees, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij zou komen; en deze is reeds werkende in deze wereld.”

Deze filosofie ontkent dat Jezus Christus gekomen is in het vlees. Het ontkent de realiteit van het lichaam van Christus. Daarom is het een anti-christelijke leer. Dit is niet wat de Bijbel verstaat onder goddelijke genezing. Er is geen overeenkomst tussen de twee. Het is een misleidende wetenschap, hij is fals! Het ondermijnt het christendom. Sommigen onder ons hebben zich er zo van afgekeerd dat we niet genoeg over anderen gewaakt hebben om hen ervoor te bewaren. We hebben wellicht gedacht dat het zo stom was dat het geen kwaad zou doen. Maar we zijn vergeten hoe simpel de menselijke natuur kan zijn. De apostelen vertellen ons dat de wijzen in deze wereld niet wijs zijn voor God. "Hij ontnemt de wijsheid zijn kracht". Hoe reëel is dit geworden in New England! Het land van colleges, de zetel van Amerikaanse intelligentie en cultuur heeft dit monster van 'Christen Science' voortgebracht. Het is de meest fatale en onbetrouwbare theorie. Het verwijderd volledig de verzoening, omdat er geen zonden zijn. Zijn er geen zonden dan is er ook geen verlossing. Ik zou liever mijn hele leven ernstig ziek zijn en lijden aan iedere vorm van fysieke kwelling in mijn lichaam, dan genezen te worden door zo'n leugen.

3. Goddelijke genezing is ook geen magnetisme. Het is ook niet een mysterieuze kracht dat van het ene menselijke lichaam naar het andere vloeit. Het is een serieuze vraag of er wel zo'n natuurkracht als magnetisme bestaat. En daar waar het zou lijken te werken zou het mogelijk eerder een invloed van onderwerping van iemands geest van binnenin hemzelf zijn. Of het nu het een of het andere is, de gedachte of claim van zo'n invloed dient verworpen te worden door allen die handelen als ware dienaars van goddelijke genezing. Een waarachtige dienaar van God zal alles in het werk stellen om zijn eigen persoonlijkheid buiten het bewustzijn van de zieke te houden en de ogen van de zieken te laten richten op Christus en Hem alleen, zodat hij zijn genezing van Hém mag ontvangen. Er is niets zo te vrezen dan zelf door deze bediening het object van aandacht te worden. Het is van hart tot hart, en van ziel tot ziel om de zieke in contact te brengen met de levende Christus en alleen met Hem, die in staat is genezing te geven.
4. Goddelijke genezing houdt ook geen spiritisme in. Het kan niet ontkent worden dat satan een zekere kracht heeft over het lichaam van de mens. Hij heeft dat zeker, vooral als hij in staat is het lichaam in bezit te nemen door ziektes. En, als hij de kracht heeft ziektes aan te brengen in het lichaam, zie ik ook geen reden waarom hij als hij dat wil, ook om via de 'achterdeur' weg te sluipen om het lichaam weer beter achter te laten. Als satan de kracht had in de dagen van Jezus de vrouw achttien jaar te binden, was hij ook in staat haar in een klap te ontbinden. Als ziek maken toen zijn werk was, zal het zeker ook nu zijn werk zijn. Maar als hij sommigen nu beter kan gebruiken als ze sterk en gezond zijn, dan zal hij dat ook doen. Andere instrumenten kan hij beter gebruiken als ze zwak zijn en veel pijn hebben.

We kunnen ons niet goed voorstellen wat mensen drijft om door duistere motieven, door de eeuwen heen uit allerlei kwade bronnen te putten om demonische machten te bestrijden of hen om hulp te vragen. Dit gebruik is het oudste gebruik sinds het menselijke ras bestaat. We vinden het bij de wilde Indianen in de oerwouden, en de gelijkaardige wilden in Afrika. Deze heidense gebruiken hebben zich in het bijzonder voorgedaan als geneeswijzen, en er wordt beweerd dat veel geresulteerd heeft in het wegnemen van ziektes. Het staat buiten kijf dat een aantal spiritistische fenomenen reëel

zijn. Ze tonen aan dat boze geesten werkelijkheid zijn en zijn het bewijs van Gods voorspellingen dat in de laatste der dagen boze geesten wonderen en tekenen zullen bewerken op aarde om, “zo ware het mogelijk zelfs de uitverkorenen te verleiden”. Een waarachtig kind van God zal zich echter niet met hen inlaten. Als je al erdoor misleidt bent, pas dan vreselijk op. Het kan zijn dan je nog niet een kind van God bent. Als je je eigen welzijn op het oog hebt, waarschuw ik je deze misleidende aanval te vermijden. Je zult misschien wel enige resultaat erin vinden, maar het is een gevaarlijke kracht en het zal je christelijke geloof volledig overspoelen met zijn verborgen en kwalijke invloeden.

5. Goddelijke genezing is ook niet een soort gebedsgenezing. Er zijn vele christenen die ernaar verlangen dat anderen voor hen bidden. Zij gaan ervan uit dat wanneer er een zekere hoeveelheid gebeden over hen wordt uitgesproken, dat daarmee een corresponderende hoeveelheid goedheid over hen zal komen. Als alle christenen in de hele wereld voor hen zouden bidden, dan zouden ze zeker verwachten dat ze wel moeten genezen. De gedachte erachter is dat samenbundeling van gebeden een groter effect heeft. En als er genoeg gebeden samengebundeld worden, dan kan het bergen verzetten om, indien mogelijk ook nog wel Gods koppige wil te doorbreken. Dit is feitelijk de visie van hen die dit leren. Maar er is geen kracht in gebed tenzij het gebed het gebed van God Zelf is.
Tenzij je in contact staat met Christus onze levende Geneesheer zal er geen genezing zijn. Goddelijke genezing komt slechts door Zijn goddelijke aanraking. Het is geen **gebedsgenezing** maar “**Christus**’ genezing”.
6. Goddelijke genezing is ook geen geloofsgenezing. Deze term geeft een verkeerde indruk, en ik ben blij dat ik het hier kan uitleggen. Het is gevaarlijk iemands geest zich zo te laten concentreren op geloof dat het tussen de ziel en God zelf ik kan komen te staan. Je zou kunnen verwachten dat jouw geloof je zou genezen, zoals je fris water kunt drinken door de beweging van de handel van een handpomp. Of door te eten van het dienblad waarop het eten is geserveerd. Als je je concentreert op je geloof dan zul je je geloof verliezen. Het is God zelf die altijd geneest. Hoe minder we ons begeven in allerlei gebeden, geloof of een of ander middel waardoor goddelijke genezing zou kunnen komen, hoe beter we de zegen zelf kunnen ontvangen.
7. Goddelijke genezing komt ook niet voort uit wilskracht. Geen enkel hulpeloos mens is in staat de knop om te draaien en door zijn wil sterk te worden. Het is een principe uit de mechanica dat geen enkel object zichzelf kan bewegen. Er moet ergens een kracht van buiten hemzelf zijn die dit doet. Archimedes zei dat hij in staat zou zijn de aarde op te tillen als hij enige kracht van buiten haar zou kunnen aanspreken, maar van binnenuit zou hij daar niet toe in staat zijn. Als een mens geveld is, is hij niet in staat met zijn eigen zielskracht zichzelf op te richten. Hij heeft kracht van buiten hemzelf nodig om opgericht te worden, of hij blijft neergeveld. De wil moet opgeheven worden naar Christus, en Hij zal al het willen en het werken in ons bewerken. Dan zal de eerste gedachte zijn hoe heerlijk eenvoudig het is Zijn kracht van Hem te ontvangen, die we zo nodig hebben. Het betekent ‘slechts’ Gods hand aanraken en kracht uit Zijn leven ontvangen.
8. Goddelijke genezing is niet onafhankelijk van Gods wil. Je kunt niet zeggen: “Ik zal deze zegen zeker ontvangen of het nu Gods wil is of niet.” Het is belangrijk te zien dat God een hoger doel met een ieder van ons voorheeft. We zullen niet gaan voor fysieke genezing voordat we zeker ervan zijn dat het Gods wil voor ons is. Dan kunnen we zeggen: “Ik wil het, omdat het Uw wil is”.
9. Noch is goddelijke genezing fysieke onsterfelijkheid, maar het is de volheid van leven, totdat ons levenswerk is volbracht. Pas daarna ontvangen we een compleet en vernieuwd opgewekt lichaam bij de wederkomst van Christus.
10. Goddelijke genezing is ook niet een soort zakelijk medisch beroep, dat men aanneemt zoals men een vak of beroep leert om ervan te verdienen. Als je er op enig moment er iets zakelijks en economisch in ziet komen, verwijder je zelf meteen ervan en verwerp het. Want alle giften van God zijn gratis door het bloed van Christus gevloeid op Golgotha.

II. Wat goddelijke genezing wel is

Nu we in tien punten de negatieve kant gekeken hebben, zullen we nu ook naar de positieve zijde kijken. Wat is goddelijke genezing volgens de Bijbel wel?

1. Het is de bovennatuurlijke goddelijke kracht van Jezus die in ons menselijk lichaam binnenstroomt, om onze kracht te vernieuwen en onze zwakheden waar we in ons lichaam aan lijden om te zetten in kracht door leven uit de kracht van God. Het is de aanraking van de Almachtige en niets minder dan dat. Het is dezelfde kracht waarmee Jezus het dochtertje van Jairus opwekte uit de dood, of de kracht, die je hart tot bekering brengt. Is het vreemd dat God zulk een kracht openbaar maakt? Er is meer kracht voor nodig om een verloren ziel tot wedergeboorte te brengen dan iemand uit de dood te doen opstaan. Het kost God minder kracht en creativiteit om hen, die al jaren geleden overleden zijn op te wekken dan om een ziel te verlossen en al Zijn heiligen standvastig te houden tot het einde der tijden.
2. Het is niet gebaseerd op de mens zijn verstand of getuigenissen van andere personen die genezen zijn, maar alleen op het woord van God. Alle getuigenissen van de gehele wereld te samen zijn niet in staat de waarheid van goddelijke genezing vast te leggen in een betrouwbare doctrine. Alleen de Bijbel doet dat. Alle afgeleide gedachten van de mens zijn waardeloos, tenzij ze uit de Bijbel voortkomen. De waarheid ligt in het eeuwige woord van God, de Bijbel; andere gedachten zijn slechts menselijke filosofieën.
3. Goddelijke genezing herkent de wil van God, en buigt daarvoor in diepe onderdanigheid. Een christen, die uitzielt naar goddelijke genezing zal wachten totdat het Gods wil is; hij heeft geleerd Gods wil af te wachten en dan weet hij dat genezing voor hem of haar is zonder eraan te twijfelen. Als een zieke ervan overtuigd is dat het werk dat God hem te doen gaf klaar is, dan zal hij in Gods wil berusten door zichzelf over te geven in de handen van Jezus en tot rust komen. Als die overtuiging tot u komt, lieve vriend, dan zal ik de laatste zijn die u zal opschrikken, indien u zich heeft toevertrouwd in Gods handen. Mijn enige gedachte zal dan zijn zachtjes uw laatste adem te laten uitblazen en u in vrede te laten vertrekken naar uw hemelse Heer.

Maar, indien je ervan overtuigd bent dat je nog niet klaar bent, als je nog geen groen licht hebt gekregen dat het je tijd is, als je nog een oprecht en een duidelijke verlangen hebt in je hart om verder te leven en je levenstaak af te maken met blijdschap, zou dan Hij die tweeduizend jaar geleden gezegd heeft: "Zou deze vrouw niet verlost moeten worden van haar zwakheid"? , niet vandaag dezelfde zijn als toen? Hij zegt te midden van je zwakheid: "Zou jij niet beter moeten worden?"

Het kan zijn dat je ziekte toegestaan wordt als een maatregel van discipline. Het kan zijn dat je delen van het volle getuigenis van Christus of jouw dienst aan Hem achter houdt. Ik ben bang dat je niet zult genezen totdat datgene wat niet goed is rechtgezet is. Je kunt in een bepaalde verkeerde of kromme houdingen volharden. Jezus wil je niet herstellen totdat het is rechtgezet. Hij kan je geroepen hebben voor een bepaalde bediening, maar je gaat er niet voor. Er komt dan geen genezing voor het lichaam totdat je je hebt overgegeven op dit punt. Er zijn honderden betekenissen van ziektes, die op Gods geliefde kinderen kwamen, die door Hem zijn toegelaten. God Zelf toont wat Zijn wil is.

Psalm 16 zegt:

- 1 Een kleinood van David. 7 Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
- 2 Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here,
ik heb geen goed buiten U. 8 Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet
- 3 Wat betreft de heiligen die in den lande zijn:
zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. 9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen;
- 4 Vele zijn de smarten van hen
die dingen naar de gunst van een andere (god);
ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen,
zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk,
noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.
- 5 O HERE, mijn erfdeel en mijn beker
Gij zelf bestendig wat het lot mij toeweest. 11 Gij maakt mij het pad des levens bekend;
ja, mijn erfdeel bekoort mij.
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
- 6 De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven,
Ja, mijn erfdeel bekoort mij.

Dat is de betekenis van veel van Gods beproevingen. Veel wil God zeggen tot de mens, hetgeen Hij regelmatig doet door de staat van hun lichaam. En het is belangrijk dat het de volle aandacht en betekenis krijgt in de ziel, voordat we goddelijk genezing ontvangen en behouden worden. Goddelijke genezing werkt niet volgens een vast 'ijzeren' patroon. Het vereist een persoonlijke wandel zeer dicht bij God. Wanneer de mens zijn ziel in overeenstemming met en in gehoorzaamheid aan God wandelt, dan kan Gods leven volledig in de gelovige binnenstromen. Dank God, dat we niet én God én satan beiden in ons kunnen hebben.

4. Goddelijke genezing is een onderdeel van het verlossingswerk van Jezus Christus. Het is een van de dingen die Hij op aarde kwam brengen. Het is gefundeerd op het kruis van Golgotha "Hij verlost uw leven van de groeve". Psalm 16:10b

want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.

Natuurlijk komt deze genezing van Hemzelf. "Door Zijn striemen is ons genezing geworden". Dit is het verzoenend werk van Christus. Je hebt er recht op, geliefde, want "door Zijn lichaam bracht Hij al onze zwakheden op het kruishout."

Neem het tot je en heb Hem lief, meer dan ooit omdat Zijn striemen ons genezing is geworden. Ik denk graag aan dat ene woord in het enkelvoud; 'striem'. Dat is de Griekse betekenis. Er was geen centimeter vlees van Jezus meer heel gebleven door de geseling van Hem. En dat liet Hij gebeuren voor ons. Daarom is er geen vezel in jouw lichaam waarvoor Christus niet geleden heeft om jou te verzoenen en te genezen.

5. Goddelijke genezing komt tot ons door het opstandinglichaam van Jezus Christus, die zelf ook opstond uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel met Zijn levend lichaam. Je kunt Hem daar zien met handen en voeten van vlees en beenderen, die ook jij zou kunnen hebben. Hij zou met je aan tafel kunnen zitten en met je eten zoals Hij dat deed met zijn discipelen. Hij is geen soort geest of wolkje, maar Hij is vlees en beenderen zoals wij dat hebben.

Dat is onze Christus, een levende Christus met een lichaam, en Hij is bereid en in staat Zijn fysieke lichaam met jou te delen door Zijn kracht in jou te blazen. We worden genezen door het lichaam van Christus in ons lichaam. Het is een lieflijke eenheid met Hem; intiemer zelfs dan seksuele gemeenschap tussen mensen. Zo 'close' dat het waarachtige leven van Jezus als door een transfusie in jouw leven binnenvloeit. .

6. Het is het werk van de Heilige Geest, die het lichaam verkwikt en vernieuwt. Toen Christus zieken op aarde genas, was het niet de Godheid zelf die hiervoor zorgde. Hij zei "Als ik demonen uitdrijf door de Geest van God dan is het koninkrijk van God over u gekomen." Jezus genas door de Heilige Geest. In Lukas 4 vs. 18 en 19 lezen we hierover:

18 De Geest van de Heere *is* op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

De Heilige Geest is de goddelijke 'Uitvoerder', waardoor deze enorme kracht werkt. Speciaal vandaag zouden we Zijn werk mogen zien en verwachten, omdat deze dagen de tijd van Zijn bediening is, de dagen waarover geprofeteerd is dat er tekenen en wonderen zullen zijn. Hoe kwam Simson aan zijn kracht? Omdat de Geest over hem kwam. Toen was hij in staat de Filistijnse tempel in te laten storten samen met de god Dagon De Geest van God was in zijn lichaam aanwezig. Wanneer deze 'elektrische' krachtstroom door ons lichaam heen stroomt brengt het genezing en kracht voor iedere vezel van onze 'body'.

7. Goddelijke genezing komt door de genade van God, niet door inspanningen van mensen. Noch kan ervoor gewerkt worden. We kunnen God er niet een handje bij helpen. We moeten het ontvangen als een gift. Het komt zoals vergeving tot ons komt, het is een vrije gave van Hem.
8. Het komt tot ons door geloof. Het is niet het geloof op zich dat geneest, maar het geloof dat genezing ontvangt. We geloven dat God al geneest voordat enig bewijs is gegeven is. Het moet gelovig ontvangen worden als een realiteit en dan erop vertrouwd worden.

We moeten zo handelen dat we het reeds ontvangen hebben. God wil dat we op Hem steunen, en Hem vertrouwen en ons verheugen en Hem prijzen voor wat Hij heeft gegeven, zonder enig twijfel of angst.

9. Goddelijke genezing komt overeen met al de feiten van de historische kerk door alle eeuwen heen. Vanaf de tijd van kerkvader Irenaeus tot op heden zijn er vele voorbeelden te geven.

Het zou een te lange lijst zijn om al de genezen personen te noemen, die verkondigd hebben met hun stem "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid." Zelfs in de donkere Middeleeuwen geloofde de ware kerk van Christus in deze waarheid en leerde dit. De Waldenzen hadden het als artikel van hun geloofsbelijdenis. In de tijd van de vroege reformatoren staat het er vol van. De levens van Luther en Baxter, en Fox en Whitfield, en John Wesley, Charles G. Finney, Moody geven duidelijk en heldere getuigenis van deze waarheid. In latere tijden zijn er ook veelvuldige voorbeelden, In landen zoals Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Engeland en haar koloniën. Ook de zendingsvelden over de hele wereld kennen vele getuigenissen van goddelijke genezingen door de kracht van Jezus Christus. Ons eigen land (USA) en zelfs onze stad (Chicago) is er vol van. U heeft vele getuigen in uw midden. U kent ze en sommigen hebben de test van publiciteit door de jaren doorstaan. Het zijn geen obscure gevallen. Vele van deze mannen en vrouwen hebben gestaan aan het front van het werk van Christus. Onder hen zijn er met goede karaktereigenschappen, met intelligentie; ze hebben temperament en goede posities. Er zijn zowel jongeren als ouderen onder hen. Sommigen zijn zeer hoog gesitueerd, maar zijn geworden als eenvoudige kinderen. Er waren allerlei soorten ziektes onder hen- van de vreselijke ziekte van kanker tot de meest ernstige stoornissen op psychisch en psychiatrisch gebied. Maar Hij heeft hen allen genezen!

10. Goddelijke genezing is een van de tekenen van deze tijd. Het is de voorloper van Christus' wederkomst. Het is Gods antwoord op deze onbetrouwbare dagen. De mens kan het weg proberen te redeneren met de kracht van zijn intelligentie. Maar God geeft hierop Zijn reactie door Zijn niet te beantwoorde bewijs van Zijn grote kracht.

III. HOE IS JEZUS ONZE GENEESHEER

1. Doordat Hij door Zijn striemen ons genezing brengt. Het is een onderdeel van de verzoening. op Golgotha.
"Hij was het die onze zwakheden op Zich nam, en onze kwalen op zich heeft genomen."
2. Doordat Hij is opgestaan uit de dood. We ontvangen goddelijke genezing niet slechts door Jezus, maar in Hem. Het is Zijn levende lichaam als wij ons onderwerpen aan Hem en alleen aan Hem.
3. Doordat Hij ons ertoe in staat stelt om het door geloof te ontvangen. Hij geeft het geloof om Hem te vertrouwen als we het willen ontvangen. We hoeven geen bergtoppen te beklimmen om Hem te vinden, maar Hij komt naar beneden naar onze hulpeloosheid toe en Hij wordt ons vertrouwen en onze genezing. Een mens uit China vertelde eens het verschil tussen Christus, Confusius en Boeddha. Hij zei: "Ik zat onder in een diepe put, half gezonken in de modder, en ik riep om hulp. Toen ik opkeek zag ik een fragiele man met grijs haar, die naar beneden op mij keek. Zijn verschijning droeg de tekenen van iets puurs, van Gods Geest. En hij zei 'Mijn zoon, 'dit is een vreselijke plek'. 'Ja", zei ik. "Ik ben erin gevallen. Kunt u mij eruit halen?" "Mijn zoon," zei hij, "Ik ben Confusius. Als je mijn boeken en mijn leerstellingen had gelezen dan had je nooit in deze put terecht gekomen zijn". "Ja, vader, ik weet het' zei ik, "maar kunt u mij er niet uit helpen?" en terwijl ik naar boven keek was hij al weer verdwenen.

Vlak daarna zag ik iemand anders verschijnen, die over mij heen boog. Dit keer met gesloten ogen en gevouwen armen. Hij leek zich ergens naar een verre afstandelijke plek te richten.

"Mijn zoon," zei hij, "sluit je ogen en doe je armen over elkaar en vergeet alles over jezelf. Kom in een staat van totale rust. Denk aan niets dat je nu kan verstoren. Wordt zo stil dat niets je meer kan raken of bewegen. Dan, mijn kind, zal je in zulk een heerlijke rust zijn zoals ik ben". "Ja, vader," antwoordde ik, "ik zal dat doen als ik weer boven op de grond ben. Kunt u mij hieruit helpen?" Maar ook Boeddha was plots weg. Ik zonk weg in wanhoop toen ik een andere figuur boven mij zag staan. Hij was verschillend dan de anderen. De man was eenvoudig en keek ook net als de anderen naar mij, maar er waren tekenen van lijden in zijn gezicht. Ik riep tot hem; "Oh, vader, kunt u mij hieruit helpen? "Mijn kind, wat is er aan de hand? Maar voordat ik hem kon antwoorden was hij al beneden en stond naast me in de modder. Hij sloeg zijn armen om mij heen en tilde me op uit de put. Daarna gaf hij mij wat te eten en kon ik rusten. Toen ik weer bij gekomen was zei Hij niet: 'Nu, doe dat nooit meer'. Nee, Hij zei, "Zullen we samen oplopen?" en we trekken nu al vanaf die ene dag samen op.

Dat is wat Jezus Christus doet voor jou, geliefde. Hij daalt neer tot ons niveau, daar waar wij zijn. Hij wordt jouw vertrouwen in jou, en dan ga je samen met hem op pad totdat het licht van de opstanding en glorie van de komende eeuw in je openbarst. Moge God ons helpen dit alles volledig te ontvangen tot eer en glorie van Zijn Naam. Amen

dr. A.B. Simpson