

Hoe kan ik God beter leren kennen: deel III - God, de Almachtige

“En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtig, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!”
Openbaring 15:3

Groen is helemaal in, groene stroom, groene energie, groen leven, groen beleggen in windmolens, groen ondernemen, groen rijden en reizen etc. Maar in die zin is God ‘de grote groen Specialist’ bij uitstek. Neem bv. nu de zon: 1 seconde zonnestraling levert voldoende energie op die wij ooit met z’n allen in deze wereld zouden kunnen verbruiken: 1 sec. zonne-energie! En de zon kan nog 30.000.000.000 (=30 miljard) jaar schijnen. Is dat niet enorm? En super ‘groen’?

Vraag: wat doet u om zorgvuldig met energie en afval(scheiding) om te gaan?

16 “Toen bad ik tot de Here nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria gegeven had: ‘Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk’.”
Jeremia 32:16-17

Jeremia zat in een lastig pakket. Zijn neef dwong hem een akker van de familie te kopen, terwijl dat stuk grond in de vijandelijke linies lag, dus waardeloos was. Maar God zei tegen hem de grond toch te kopen, omdat eens het lot van Israel zich zou keren door Zijn kracht. Als ons leven hopeloos lijkt, als het allemaal zinloos lijkt, mogen en kunnen we vertrouwen op Gods kracht! Minimaal 47 keer lezen we in de Bijbel over God, de Almachtige, de El Shaddāi. Hoezeer ontbreekt niet respect voor Hem ook onder ons als christenen? We zijn moderne mensen, mensen van onze tijd. We koesteren hoge gedachten over onszelf en in de regel denken we te klein over God. Een tijd geleden kwam een boek uit: ‘Jouw God is te klein’. Treffende titel. Het geeft weer hoe we over God denken. Maar als je leest over mannen zoals Luther, Edwards, Whitefield, Spurgeon, Billy Graham dan proef je het grote respect bij deze mensen voor God. We zouden afstand moeten nemen van onze gedachten over Gods beperkingen, die Hem zo klein maken.

“Zo zegt de Here, de wijze roeme niet in zijn wijsheid en de sterke roeme niet in zijn kracht. Ben je rijk, heb je veel aandelen, spaargeld, goud of diamanten, huizen, auto’s, roem niet in je rijkdom en kapitaal. Maar wie roem wil, roem hierin dat hij verstand heeft en Mij kent, zegt Jeremia 9:23-24.

Waar in zien we Gods Almacht o.a. in ons leven?

1. in de natuur; de macro- en microstructuur; de natuur, deze geschapen wereld is Gods verhaal/Gods story van Zijn Almacht. Psalm 19:1-2 zegt:

Psalm 19:2 “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, vs. 3 de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.”

2. in de Persoon van de Here Jezus! Hij raakte de melaatse aan en deze was in één aanraking rein. De bloedvloeiende vrouw genas na 18 jaar op slag omdat ze hem aanraakte. Gods kracht stroomde van Hem naar haar. Lazarus zijn vriend al dagen dood en in staat van ontbinding, maar Jezus riep: “Lazarus; kom uit!” Marcus 6: De storm op het meer, Hij bedwong de stormen en de zeeën! Ja, Hij overwon zelfs de dood! Paulus zegt over het evangelie van Jezus: “**het is de kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft!**” Dynamiek! KRACHT in Jezus! Hij heeft macht over dood, over de ziektes, over de demonen en over de natuur. En deze Jezus noemt mij ‘vriend’. Geweldig, denk je wellicht. Maar hoe kan ik die kracht nu ervaren/grijpen? Straks meer daarover, maar we kijken eerst naar wat Gods niet kan.

Wat God niet kan in Zijn almacht?

In Zijn almacht zijn er ook vele dingen die God echter niet kan. Zo kan Hij niet liegen, ontrouw aan zijn volk Israel en Zijn kinderen zijn. Hij kan niet onbetrouwbaar en onrechtvaardig zijn. God kan zijn beloften niet verbreken. Al zijn beloften zijn 'ja' en 'amen'. Hij staat ver boven de mensheid qua ethiek; nooit is er en zal er ooit een leugenachtig, smerig, verfoeilijk of laakbaar woord uit Zijn mond komen. God is geen mens dat Hij ergens spijt of berouw van heeft noch draait of tolt Hij. Hij zal altijd trouw blijven en nooit zal Hij Zijn Woord kunnen verbreken. Dat en vele andere dingen kan God niet. Almacht betekent dus dat God alles kan tenzij het in tegenstelling met Zijn wezen is.

God wil graag zijn kracht met ons delen als we

- a. een project in Gods koninkrijk starten (Luther, Taylot, Booth, Simpson, Theresa,jij?)

“Ik vermag alle dingen ...hoe...in Hem die mij kracht geeft.” (Fil 4: 13)

- b. als we een taak, bediening en/of een roeping tot een goed einde willen volbrengen.

Hebr.12:2 en 3: “Laat ons oog (alleen) gericht zijn op Jezus; de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor Hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende.” Vers 3: “Vestig uw aandacht dan op Hem!”

“Een eeuwige God is de HEER, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, **31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht; hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.”** Jesaja 40:28-31

Hoe wordt die kracht beschikbaar voor mij? Vier aanwijzingen:

I. ERKEN JE EIGEN ZWAKHEID; GEEF DAT EERLIJK TOE.

We zijn God niet, we zijn beperkt, eindig, klein. I.p.v toe te geven dat we het zelf niet kunnen, leven we alsof we 'God' zijn en alles aankunnen. Kijk maar in mijn agenda! II Kor. 12:9-10

maar Hij zei: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.”

II. STEL JE VERTROUWEN OP GÓDS KRACHT.

Geloof is een gave zegt Efeze 2, “maar vertrouwen is een keuze! Ik kies ervoor op uw kracht te vertrouwen!” In Matt. 8 lezen we over een Romeinse hoofdman, zijn knecht was ziek, erg ziek. Hij komt tot Jezus en zegt: Matt 8:8 “ach Heer, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen!” Jezus hoefde niet in Zijn huis te komen. Hij wist wat orders en gezag was. Hij leefde in een gezagshierarchie! Hij was zelf legionair, hoofdman over honderd soldaten. Als hij beval werd het gedaan. En zijn vertrouwen in Jezus was onvoorwaardelijk! “Spreek slechts een woord.”

III SPREEK/BID IN GELOVIG JE VERTROUWEN IN POSITIEVE WOORDEN UIT!

Gelovig spreken is essentieel voor een zegenrijk leven! Terwijl de 10 van de 12 landverspieders leeuwen en beren op de weg zagen, zeiden Jozua en Kaleb over dezelfde reuzen: “we eten ze op als sprinkhanen!”

Er staat geschreven: “Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren.” II Kor. 4:13

IV HANDEL IN GELOOF;

Je kunt wel zeggen te vertrouwen, maar handel dan ook uit dat geloof!

“1. Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 2 Moet je door het water gaan, ik ben bij je; of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.”