

Hoe kan ik God beter leren kennen? Deel IV **GOD IS BETROUWBAAR**

Gods trouw, Zijn betrouwbaarheid God staat vandaag de dag ter discussie. Veel mensen zijn in God en mensen teleurgesteld. Velen verlaten de kerk. Je bidt maar je lijkt geen antwoord te krijgen. Of je bent teleurgesteld, niet zozeer in God zelf, maar in Zijn 'grondpersoneel'. Ontrouw van je partner, de kerk, je werkgever, een familielid, vriend, een gemeentelid, ja, zelfs een predikant. Jaren terug begeleidde ik een stervende vrouw, die leed aan leverkanker. Ze behoorde tot een andere kerk in een ander dorp. Ik vroeg waarom haar eigen predikant haar niet wilde begeleiden. Ze zei "Hij moest zijn tijd economischer indelen. Omdat ik toch stervende ben, zag hij er niet zoveel brood in." Spr. 20:6 zegt heel toepasselijk:

Velen roemen hun eigen trouw, maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is?

De apostel Paulus schrijft i.v.m. ons thema iets heel belangrijks in Romeinen 3:1-4:

1 Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? 2 Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. 3 Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? 4 Natuurlijk niet. **leder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar**, zoals ook geschreven staat: 'U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt, u overwint wanneer u vonnist.'

De apostel Paulus baseert zijn antropologie op o.a. Spreuken 20, zijn theologie op Jesaja 49:7 waar staat:

7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwde, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, **omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.**

Hier treffen we zowel een stukje antropologie (menskunde) als wel theologie. De mens, iedere mens, hoe integer ook is onbetrouwbaar. Maar God staat volkomen boven de mens en is absoluut betrouwbaar. Ps33:4-5

"Oprecht is het woord van God, alles wat Hij doet is betrouwbaar, Hij heeft recht en gerechtigheid lief! Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

Het begrip betrouwbaarheid kenmerkt zich door drie eigenschappen;

trouw, gerechtigheid en eerlijkheid/oprechtheid (integriteit). En juist die drie eigenschappen kenmerken God, de Almachtige. Verleden keer sprak ik over Gods Almacht; Hij kan een paar niet...t.w.

- zondigen; God is altijd rechtvaardig, Deuteronomium 32:4: Hij is rechtvaardig,
- Liegen; God kan alléén waarheid spreken, Hebr. 6:18: Hij is heilig,
- Ontrouw zijn en beloften verbreken, II Korintiërs 1:20: Hij is absoluut betrouwbaar.

Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

God is in tegenstelling tot de mens absoluut eerlijk, spreekt altijd de waarheid en is absoluut integer en betrouwbaar! En alles wat Hij doet is betrouwbaar. Zie ook Psalm 33:4, 93:5, 119:151, Jes. 23:1.

Een van de grootste historische bewijzen van Zijn trouw, van de betrouwbaarheid van God door de eeuwen heen ishet volk Israël. Al meer dan 3500 j. is God door beloften trouw aan Zijn volk. Hij heeft Abraham een nageslacht beloofd, een land, overwinning, een koning, de Messias, (Rom. 9:4-5) terugkeer uit ballingschap, herstel etc. etc. De woestijn zal bloeien als een roos en 100.000 den Joden zijn uit Oost en West, Noord en Zuid terugroepen. Een man die het kon weten zei aan het eind van zijn leven Jozua 21:4

"Hij brak niet een van zijn beloften, die hij Israël had gedaan. Hij deed ze alle gestand. Alle beloften zijn uitgekomen".

Heeft uw wel eens op het NOS journaal gehoord van de Hethieten, de Amelekieten, de Jebusieten, de Moabieten, Amoriëten, de Kalebieten, de Kethieten, Morabieten en andere '...bieten'? Ik niet. Maar Israël is dagelijks nog voorpaginanieuws. Ondanks verdrukking, ballingschap, deportaties, vergassing, genocide, oorlogen, zelfmoordaanslagen; Israël is daar! Het volk Israël is het bewijs van Gods Betrouwbaarheid.

'Besef dus goed: alleen de Heer uw God is God, en Hij houdt Zijn Woord. Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefhebben, tot in het duizendste geslacht. Deuteronomium 7:9

Wat betekent vandaag Gods betrouwbaarheid voor mijn persoonlijk geestelijk leven? Zes dingen t.w.

I. Gods trouw verzekert mij van “vergeving van al mijn zonden”. Misschien een open deur, maar welke zonde ook, welke overtreding, welke fout dan ook, hoe ernstig ook mijn vergrijp; als ik het belijd, dan vergeeft Hij én doet ze weg! Mensen stigmatiseren vaak; ‘eens een dief, altijd een dief. maar I Joh 1:8 zegt

“Indien wij zeggen dat we geen zonden hebben, dan maken we hem tot een leugenaar en Zijn Woord is in ons niet. Maar indien wij onze zonden belijden, Hij is **getrouw** en rechtvaardig om onze zonden te vergeven! En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden”.

“En zover het oosten van het westen is, zover doet Hij onze overtredingen van ons. Ps. 103: 15 Hallelujah!

II. Gods betrouwbaarheid verzekert mij van Zijn leiding

God is een betrouwbaar God, die ons wil leiden, net zoals Hij zijn volk door de eeuwen heen leidde.

1 HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid (=plan) sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Jesaja 25:1

III. Gods betrouwbaarheid verzekert mij van het oordeel over al het kwaad

Ja, het leven is oneerlijk. Ik zal u uit de brand helpen. Deze wereld is niet eerlijk. Absoluut oneerlijk. Hoe sneller je dat accepteert hoe minder energie je verspeelt aan boosheid en ergernis erover. Het leven is niet eerlijk, maar eens gaan alle boeken en files open en Hij zal over al het onrecht rechtspreken! Rom. 12:19

Neem geen wraak, geliefde broeders en zuster, maar laat God de wreker zijn. Hij is degene die het rechtvaardige oordeel zal vellen. Openb. 11:19 En ik zag een wit paard met een

ruiter, die ‘Trouw en Betrouwbaar heten, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert.

IV. Gods betrouwbaarheid verzekert mij Zijn waardering van mijn werk voor Hem,

Een oud Johan de Heer lied zegt: “Al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde, ’t zal blijven bestaan. Daarom kan ik ook met een gerust hart geven, me inzetten, mijn tijd en energie. Luk. 6:38

“Geef, dan zal je gegeven worden: een goede stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Spreuken 11:25 Eer de Here met je

rijkdom, met het beste van je oogst! Graan zal je voorraad schuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. ’

V. Gods trouw verzekert mij van eeuwige heil en redding;

Misschien een open deur, maar door Jezus Christus, Gods Zoon ben ik gegarandeerd van eeuwig leven.

I Kor. 1 : 9 God, door wie u geroepen bent om een te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer is trouw. “God guarantees right up to the end that you’ll be counted free from all guilt on the day He returns.

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. I Tim 2:13

VI. Gods trouw verzekert mij dat mijn dienen/mijn trouwe dienst herinnerd en eens beloond wordt.

Velen menen dat ze hun werk voor God op een podium of TV moeten verrichten om gezien en herinnerd te worden. Niet voor God. Hij ziet onze gerechtigheid in het verborgene. En Hij registreert wat je doet in het verborgene. Hij merkt het op en ziet hét! En ooit zal Hij het belonen: Hebr. 6:10 zegt:

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan Zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven,

want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is Galaten 6:9

Besprekingsvragen

Bent u wel eens teleurgesteld (geweest) in God? Kunt u een concrete situatie in uw leven noemen?

Bent u overtuigd van uw eeuwige behoudenis en verggeving van zonden? Wat is dan verboden? Micha 7:19

Wat heeft het Bijbelgedeelte in II Tim. 2:13 u hierin te zeggen? Licht dat eens toe!

Kunt u het oordeel over het onrecht dat de afgelopen tijd of jaren u is aangedaan aan God overlaten en voor de personen, die daar verantwoordelijk zijn bidden en hen van harte zegenen?

Bent u een gul persoon? Geeft u ruim aan de Here en aan anderen? Geef ik mijn tijd, energie, mijn inzet voor Gods koninkrijk? Weerspiegel ik hierin (Matt. 5:48) het beeld van God, die goed is voor alle mensen?